

**Nog 5 dagen tot
Kerst!**

Het verhaal van de vrijdag

Vrijdag



december



Kerst in Polen – Klaudia en Bartosz (Jan Baron van Echtenstr.)

Mijn naam is Klaudia.

Ik woon in de Jan Baron van Echtenstraat in Sexbierum met mijn man Bartosz en mijn zoon Kacper.

Bartosz woont nu bijna 10 jaar in Nederland, ik bijna 9 jaar.

Wij denken dat Nederland een zeer tolerant land is.

Mensen in Nederland zijn aardig en open.

Onze burens zijn behulpzaam en vriendelijk.

Kerst begint in Polen op kerstavond (24.12).

Traditionele gerechten zijn:

Vis

Knoedels

Rode soep (rode bieten soep)

We brengen Kerst met de familie door.

We vieren bijna altijd kerstmis in Nederland.

We hebben andere kerstgerechten in Polen. Ik kook traditionele Poolse gerechten. We beginnen op kerstavond met elkaar Kerst te vieren en hier is geen kerstavond. Op dezelfde manier vieren we 1e en 2e kerstdag. We hebben ook kerstboom en vieren ook Sinterklaas.

Gr. Klaudia

